

**Till minne av
Roland Ek**

• Sidan 6

**16-årig med
originella intressen**

• Sidan 10

**En medlems
antavla**

• Sidan 15

www.harnoforskare.se



BäfverNytt

TIDNING FÖR HÄRNÖSANDS SLÄKTFORSKARE • ÅRGÅNG 26 • LÖSNUMMER: 20 KR • NR 1/65 • MARS 2016

Integration

Erik Kervalinen (Kiervel) Jonsson
invandring till Tåsjö socken



Till minnet av Roland Ek

Föreningens första ordförande
har lämnat oss

Villavägen 1950-1951

En uppföljning av Erik Eriksson

Brottaren Ragnar Sedin

En tragisk olycka som drabbade
sundsvallsbrottaren i Härnösand



**Roland Ek
1937-2015**

BäfverNytt

Härnösands Släktforskare är en oberoende släktforskarförening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Vi vänder oss i första hand till släktforskare men även lokalhistoriker, bya- och hembygdsforskare finns bland våra medlemmar. Vi har medlemsmöte en gång i månaden, med undantag för sommarmånaderna.

Vid varje möte hålls ett föredrag, oftast av en inbjuden föredragshållare. Kvällen avslutas sedan med en fikastund. Förutom våra medlemsmöten brukar vi avsluta vintersäsongen med en bussresa.

Antalet medlemmar i föreningen var vid årets början 2016, 154 stycken. Vi ger också ut medlemstidningen **BÄFVERNITT** som utkommer 3 - 4 gånger per år.



Styrelsen

Ordförande Peter Sjölund, 0611-61300, ordf@harnoforskare.se
V. ordf. Ronny Norberg, 070-6938177, viceordf@harnoforskare.se
Kassör: Agneta Olofsson, 0611-22185, kassor@harnoforskare.se
Sekreterare: Sigbritt Hamrin, sekr@harnoforskare.se
Ledamöter: Örjan Öberg, 0611-22188, orjan@harnoforskare.se
Magnus Holmqvist, magnus@harnoforskare.se
Yvonne Thunberg, yvonne@harnoforskare.se

Revisorer

Sven-Arne Staflund, sammankallande
Sigfrid Tjernlund, ledamot
Ragnar Holmberg, suppleant

Valberedningen

Björn Thunberg, sammank., 0611-13669, bjorn.thunberg@home.se
Karl Einar Borg, Bergsgatan 12B, Härnösand 0611-263 28
Gun Lundell, Skiftesvägen 20, Härnösand 0611-50 01 11

Hemsideadministratör

Tony Jonsson, Sörangetvägen 12 A, 891 41 Örnsköldsvik,
072-2009 114; tonyjons@gmail.com

Hemsidor

www.harnoforskare.se
www.facebook.com/harnoforskare

Redaktionskommittén

Tony Jonsson, redaktör
Peter Sjölund, ansvarig utgivare
Ronny Norberg

Medlemsavgift

Enskild medlem 100 kr/år; familjemedlem 35 kr/år; studerande
upp till 18 år 25 kr/år; företag/föreningar 200 kr/år.
Avgiften betalas till Plusgiro 43 61 16-8, Härnösands släktforskare.
Glöm inte att ange namn, postadress och e-postadress.

Redaktören ^{Mars}

God fortsättning på 2016 och välkommen till ännu ett nytt nummer av BäfverNytt. Ett nummer som faktiskt var klar i god tid före manusstopp. Tidningen var dock på 20 sidor men har kortats ned till 16 på grund av vikten. Dessa 20 sidor väger exakt 49 gram, vilket är 2 gram från ett extra porto så för säkerhets skull kommer det i fortsättningen att vara 16 sidor. Tyvärr fick några artiklar läggas åt sidan men de kommer med i nästa nummer!

När jag håller på med min hembygdsforskning i Högsjö socken med bland annat domböcker, så vill jag gärna tipsa om en ypperlig forskningsmöjlighet. Några av er kanske inte känner till det men Arkiv-Digital har en tjänst som heter "Beställningsfotografering" vilken tjänst jag har börjat nyttja i min hembygdsforskning.

Det är från domböcker som man gör sin beställning vilket gör det möjligt att fotografera just de handlingar som är av intresse för din släkt- och hembygdsforskning. Det tar upp till 5-45 dagar innan du får ett mejl från AD, att volymen/volymerna är klara att läsa.

Samtidigt kompletteras det du har beställt och läggs upp i deras ArkivDigital online och hemsidan under Bildarkivet och Domböcker. En mycket bra tjänst tycker jag och på detta sätt tror jag faktiskt att intresset för hembygdsforskningen kommer att öka.

Det är inte så kostsamt heller, "endast" 195 kr per volym. För min del handlar det om domböckerna för Ångermanlands södra domsagas häradsrätt 1900-1945.

Jag har det mesta men måste komplettera med omkring 40 volymer så visst blir lite kostsamt i längden men tar man enstaka volymer åt gången så svider det inte lika mycket i plånboken. Några domar från härnösandstrakten har jag också, så vem vet, kanske kommer något av det lite längre fram.

Nu är det skönt, att vi går mot ljusare tider och lägger det mesta av vintern bakom oss. Jag ser verkligen fram emot årets upplaga av Släktforskar dagar som i år är förlagd till Umeå! Äntligen, säger säkerligen de flesta av oss som bor i Norrland. Nu kan

vi också ta del av detta fantastiska arrangemang eftersom det inte blir så långt att åka för oss!

Hur gick det med DISGEN-kursen då? Ja, så där ska jag väl i ärlighetens namn säga. Känner nog att det kan bli svårt att byta från Holger till DISGEN men jag får nog ta och sätta mig in i programmet eftersom det har stor potential. Synd bara att Holger inte utvecklas i samma takt som DISGEN, det hade varit att föredra också men det är absolut inget fel på Holger heller...



Och på tal om släktforskarprogram. Ni har väl läst senaste nummer av "Släkthis-torsikt Forum" där det presenteras vilket program som är mest populärt bland de 5500 som svarade på enkäten? Där kan ni få tips och förslag på program om ni inte redan har det.

Till sist den "ständiga frågan", vad skulle ni vilja läsa om i kommande nummer av "BäfverNytt?" Skicka gärna ett mejl eller skriv på Facebooksidan!

Efter detta nummer kommer jag att arbeta på min nästa bok: **"Högsjö socken – det hände här. Verkliga händelser under 1900-talet."**

Jag har nu i dagarna blivit engagerad i Norrlands Motorhistoriker - www.nmh.se - och där är jag en av de ansvariga för sidan på Facebook också. Har du någon berättelse eller något gammalt foto på din ungdomsmoped? Det skulle vara väldigt roligt att få publicera era berättelser där och i vår tidning!

Till slut önskar jag er en trevlig släktforskarvår och om du har dina rötter i Högsjö socken, tveka inte att mejla till redaktören! Har du lyckats knäcka en svår nöt? Hör gärna av dig!

Innehåll

Mars 2016



Integration

7

- 2 Medlemsinformation
- 3 Redaktören
- 5 Ordföranden
- 6 Till minne av Roland Ek
- 7 **Integration**
- 8 Sudoku
- 8 **En ABF-studiecirkel i släktforskning**

16-åring med originella intressen

10

- 9 Villavägen 1950-1951 - uppföljning
- 10 16-åring med originella intressen
- 10 **Sudokulösning**
- 12 Efterlysningar
- 14 **Brottaren Ragnar Sedins tragiska dödsfall**
- 15 "Firma Måttkonfektion"
- 15 **En medlems antavla**

Ordförandespalten

Med båt och buss i släktforskningens tjänst

2016 är året då släktforskningen börjat röra på sig. Röra på sig rent fysiskt, alltså. Nu under våren lättar nämligen fartyg, fullastade med släktforskare, ankar för två släktforskarkryssningar till Finland och Åland. På båtarna fylls dagarna med intressanta föredrag och visningar av verktyg och hjälpmedel för oss släktforskare.

Kryssningarna, som samlar närmare 800 släktforskare, är en ny form av släktforskarsammankomst. Ett trevligt sätt att umgås och prata med massor av andra släktforskare, samtidigt som man får ta del av föreläsarnas kunskap och intressanta berättelser.

Det här nya släktforskarfenomenet har vi säkert inte sett det sista av, så om du inte är inbokad på någon av årets kryssningar, ta chansen att åka på kryssning nästa vår.

Det är inte bara med båt släktforskarna rör sig i år. Även vi i Härnösands Släktforskare ska ge oss ut på en spännande resa. Vi väljer att hyra en buss eller två och vi styr resan till årets stora släktforskarhändelse – Släktforskar dagarna – som i år går av stapeln i Umeå den 20-21/8.

Passa på att åka med, nu när detta stora event är på så nära håll. Släktforskar dagarna brukar samla ca 5000 besökare och är två dagar fyllda av riktigt bra föredrag och en stor släktforskar-mässa. Läs mer på www.sfd2016.se

Mitt i allt roligt som händer har vi under vintern nåtts av den tråkiga nyheten att vår förenings förste ordförande, Roland Ek, gått bort. Roland var med och grundade föreningen år 1990 och var dess ordförande i 17 år. Roland har lämnat oss, men hans minne lever kvar i en del av föreningens logotyp. Om ni tittar i logotypens vapenbild, så ser ni där en heraldiserad ek – en symbol för ett släkträd.

Slakten komma och slakten gå. Och det är vår uppgift som släktforskare att hålla reda på vem som är släkt med vem. Jag önskar er alla i föreningen en härlig vårvinter och vår!



Till minne av Roland Ek

Ytterligare en profil inom släktforskningen har lämnats oss.
Roland Ek, en av grundarna till föreningen Härnösands släktforskare.

Roland var föreningens ordförande i 17 år. Intresserad av allt kring släktforskningen var han och han tog gärna del av medlemmarnas forskning och var behjälplig när man kört fast. Han var också mycket noga med den personliga integriteten och källkritik som kunde uppkomma vid forskningen.



Föreningen och dess medlemmar var viktiga och han värnade om sin förening. Efter att ha avslutat uppdraget som ordförande antog han rollen som sammankallande i valberedning och såg det som en uppgift att hitta de olika kompetenser som fanns hos medlemmarna.

Roland tillbringade många dagar i veckan på Landsarkivet. Där kunde medlemmarna nå honom.

Han var föreningens självklara ombud vid släktforskardagar runt om i landet och han byggde också upp ett stort kontaktnät inom forskarvärlden. Ett annat intresse som vi delade var böcker.

Han var en mycket beläst man och innehavare av flera tusen böcker och hemma i Finsvik fanns hans antikvariat.

Roland Ek har haft en stor del i utvecklingen av släktforskningen i Härnösand.

I Bävernnytt nr 48 – 2011 finns en flersidig intervju med Roland Ek.

Läs gärna den.

Björn Thunberg, Härnösand.

**Föreningens ordförande-
klubba. Från Bäfvernnytt,
sid. 3, nr 2, april/1991.**



Lars-Ola Norén har ritat av klubban

Integration

Jag är född och uppvuxen i Sollefteå i Ångermanland. När min mor fyllde 95 år (april 2006) iordningställde jag bifogade manus som present. Vi avåt en god middag som mor bjöd oss fem barn på den dagen på Torekällberget i Södertälje. Mor blev nästan 98 år. Hon dog 27 febr 2009, därför har jag gjort en del redigeringar. Sollefteåminnena jag tog med i manus kände mor till eftersom hon kom till Sollefteå som ung 14-åring och kom i tjänst hos Major Löding. Så småningom mötte hon musikfuriren Edvin Mårtensson som blev hennes make.



Artikelförfattarens mor,
Ella Berglund (1911-2009).

TEXT: MARIANNE MÅRTENSSON

Från Finland invandrade en man med namnet Erik Kervalinen (Kiervel) Jonsson till Sverige och Ångermanland, närmare bestämt Täsjö. Erik var född ca 1630. Hans gifte sig med Lisbeta Andersdotter, född ca 1630 död 1696. De bosatte sig i Ringvattnet, Ström, Täsjötrakten.

Om denna Erik berättas att han år 1688 lämnade Ringvattnet, sedan han dömts vid tinget till dryga böter för olovlig älgjakt. Han flydde troligen över till Norge för att undkomma rättvisan, då han inte hade råd att betala böterna.

Vid ett ting år 1674 i Hamnerdal framträdde Erik Kiervel som finnarnas talesman. Bönderna klagade över att finnarna uthöggo skogen, förstörde kvarn- och bäverhus, älgårdar mm.

Första nybyggaren i Svanabyn

Vi skall nu bekanta oss med sonen Jon Ersson Kiervel. Jon föddes ca år 1660, död 1735. Han var liksom sin far en kraftfull karl, liten till växten och en härdig svarvare och utrustad

med finskt sisu och arbetsam och kreativ i sitt sätt. Han var inte nöjd med vad hans idoga arbete gav i utbyte. Troligen kände han det som allt hans slit hos bonden Isak Hinderson i Röström gav för lite utbyte mot hans jobb.

Jon gifte sig med Märeta Johansdotter, född ca 1660, död 1740. I äktenskapet föddes fem flickor, men ingen son. Hustrun tros vara dotter till finnen Johan Bengtsson. Denna familj bodde en tid i Långsele, men flyttade år 1660 till Täsjö.

Tingssak – hyst en lösfinne

Finnarna, som bodde i Russjön, anklagas för att ha hyst en lösfinne, nämligen Jon, och blev vid tinget anklagade därför och måtte plikta. Länsman menade dock vid tinget att det inte var så lätt att skilja på alla finntorp, men yrkade att russjöfinnarna ändå skulle dömas till böter.

Tingssak – bygga utan lov

Jon vistades i Täsjö när de äldsta barnen föds. År 1704 finns han på ett torp i Löfviken.

Men år 1713 slog sig Kiervel ner utan lov i Svanabyn. Han hade hört talas om att ovanför lapplandsgränsen, kunde man slå sig ner och få insynat ett nybygge, om ingen nybyggare hade varit där förut.

Man slapp då också betala skatt. Två år senare är Jon instämd till tinget för att ha uppsatt fyra hus i Svanabyn och utan lov.

Lapparna ville köra iväg Kiervel från skattelandet, då de ansåg, att skattelandet var ”så ringa och trångt.” Av domstolshandlingarna framgår inte om nybygget blev synat av rätten.

Fru Kiervel tar sig ett midsommarbad

Fru Kiervel hade en dag tvättat sig i Näsbacken, kammat sig och gjort sig fin så gott det nu gick. När hon kom in i rökstugan, där maken satt och täljde, tittade han upp men kände inte igen henne utan undrade vad det var för kvinna, som kom på besök. På så sätt uppstod ordspråket ”Du är som Kiervel, du känn’ int’ käringa.”

Forts. på sidan 11

Sudoku

Fyll i siffrorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla siffror finns i varje vågrät och lodrät rad samt i varje box bestående av 3x3 rutor. Varje siffra får endast finnas med en gång per rad och låda. Rätt sudokulösning hittar du på sidan 10. Lycka till!

En ABF-studiecirkel i släktforskning

TEXT: ÖRJAN ÖBERG

Den här annonsen hittade jag när jag satt och tittade i min pappas gamla dagböcker. Klippet är från Västernorrlands Allehanda år 1948. I hans dagböcker finns också anteckningar om besök på Landsarkivet, så det är klart att han deltog i studiecirkeln. Eftersom min pappa var målare och på den tiden hade målarna oftast inget arbete under vintermånaderna, torde detta ha passat honom. Något färdigt resultat av hans forskning har jag inte hittat. Däremot har jag maskinskrivna tabeller samt en ritad antavla. Jag vet att det fick pappa gjort av Magnus Stattin i Prästmon. Det troliga är att pappa lät honom slutföra forskningen.



NYBÖRJARE	6	3		2		8		1	
	2				5			8	9
	1		9		6			3	
			8			6		5	
				1	8	7			
		6		5			9		
		9			7		1		6
	8	1			2				5
		2		4		3		9	7

MEDEL	1	3		8			6		
			2			7			
				1	2			7	9
	2	8							
		9			3			1	
								2	3
	5	7			8	3			
				4			9		
			9			2		6	7

UTMANING	1					8			9
									8
			2						
		8		5	4	9			
		4		2				9	
	3		9					2	1
			1			5			4
				9	1	2			3
	7							1	
2			7					6	

Villavägen 1950-1951 - uppföljning

För den, som möjligen tagit del av mitt lilla causerie om min skollärlarinna på Villavägen (Bäfvernytt december 2015), kunde följande kompletterande uppgifter vara av intresse.

TEXT: ERIK ERIKSSON

Ivilket fall är det ett faktum att Eva Claréus inte endast bodde i huset nr 6 (numera 6 B) vid Villavägen, hon ägde det.

Hushållet omfattade därtill två söner av vilka jag minns en som sängliggande vid vårt besök. Jag tror att det var Per Ola.

Två av mina klasskamrater, Kerstin och Leif, har efter påstötning - de är inte reguljära läsare av Bäfvernytt - hört av sig. De bekräftar att vi besökte Eva men minns ingenting därutöver.

Lennart von Post gick inte i vår klass, men har likväl hört av sig: under åren 1948-53 bodde hans familj på Villavägen 3, således snett emot Evas hus. Vid flera tillfällen hälsade han på hos "sonen", förmodligen Per Göran, den yngre av bröderna Claréus. Denne hade av sin far, den



Villavägen 3 B. Foto: Bengt Eriksson.

vittbereste sjömansdiakonen, vid något tillfälle fått en sköldpadda, som bodde i en låda under gossens säng. Vid vårt besök hade den dock tillfälligtvis lämnat sitt logi och blev därmed för mig ett oföglömligt minne. Efter att än

en gång ha konstaterat att HLA:s service är storartad, lämnar jag nu såväl Villavägen som andra villovägar därefter tills vidare. •

16-åring med originella intressen



Karl-Ingvar Ångström, en av föreningens medlemmar.
Fascikel från Västernorrlands Allehanda 29/8 1953.

Släkt med legendarisk sjörövare



Låt oss få presentera landets förmodligen yngste släktforskare! Han är 16 år och heter Karl-Ingvar Ångström från Borgsjö i Medelpad. Just nu sitter han på Landsarkivet i Härnösand och rotar i gamla gulnade papper och böcker och i går fick han bekräftelse på att han är släkt med den legendariske sjörövaren och plantageägaren Lambert-Vennman, han med miljonerna!

Men Karl-Ingvar har ingen tanke på att för sin del göra anspråk på miljonarvet, som nu f. ö. lär ha växt till miljarder, enligt Svensk Uppslagsbok. Släktskapet ligger alltför långt bort, anser han.

Sjörövaren Lambert-Vennman var gift med en syster till Karl Ingvars farmors morfars farfars morfar. Så de så!

Det är emellertid inte bara det legendariska släktskapet, som gör att man tycker att Karl är en märklig grabb.

Förmodligen skulle den gamle sjörövaren ha känt sig stolt om han vetat att han 300 år efter sin tid skulle få en ung släkting med så originella intressen. Karl-Ingvar började ägna sig åt släktforskning genast efter folkskolan nämligen.

- Det var min mormor som inspirerade mig, berättar han.

Forts. på sidan 13

SUDOKULÖSNING

NYBÖRJARE

6	3	5	2	9	8	7	1	4
2	7	4	3	5	1	6	8	9
1	8	9	7	6	4	5	3	2
7	4	8	9	3	6	2	5	1
9	5	2	1	8	7	4	6	3
3	6	1	5	4	2	9	7	8
4	9	3	8	7	5	1	2	6
8	1	7	6	2	9	3	4	5
5	2	6	4	1	3	8	9	7

MEDEL

1	3	7	8	4	9	6	5	2
9	5	2	3	6	7	1	8	4
6	4	8	1	2	5	3	7	8
2	8	3	5	1	4	7	9	6
7	9	5	2	3	6	4	1	8
4	6	1	7	9	8	5	2	3
5	7	9	6	8	3	2	4	1
8	2	6	4	7	1	9	3	5
3	1	4	9	5	2	8	6	7

UTMANING

1	3	4	6	2	8	5	7	9
9	5	2	1	3	7	4	6	8
6	8	7	5	4	9	3	1	2
5	4	6	2	7	1	9	8	3
3	7	9	4	8	6	2	5	1
8	2	1	3	9	5	6	4	7
4	6	8	9	1	2	7	3	5
7	9	5	8	6	3	1	2	4
2	1	3	7	5	4	8	9	6



Bild på Greta och Jöns Petter Berglund, vigda 1879. Greta, som föddes år 1854 gifte sig med byggnadssnickaren Jöns Petter Hansson Berglund.

Forts. från sidan 7

Otrohet inget nytt

Familjen Kiervel jobbade och slet och snart nog blev flickorna giftasvuxna. Mågar infann sig. Om gammeljäntan Märet berättas följande: Vid midsommartiden 1728 fick Kiervel besök på näset av finnen Johan Matzon från Brahestad i Finland.

Resultatet av detta besök blev att "gammeljäntan" Märet, då 31 år gammal, blev med barn. Vid Åseletinget 1730" tillstod Matzon frivilligt att han lägrat henne under ächtenskapslöfte, och förklarade sig villig taga henne till Hustro.

Därv blev dock intet, då han även givit en kvinna i Östergraninge, 13½ mil därifrån, äktenskapslöfte. Tinget ville höra denna kvinnan, innan Matzon kunde få äkta Märet. Märets barn dog och hennes vidare öden är oklara.

Dottern Lisbetas öde

Lisbeta gifte sig med Per Ersson (Ericsson). De fick 3 barn. Lisbeta blev endast 33 år gammal, troligen död i barnsäng. Denna Pär Ericsson drabbades vid midsommartid 1758 av svärmod och hängde sig i en björk i skogen.

Sönerna fann dock att vidjan gått av och bredvid fadern låg en kniv, som han troligen försökt skära sig fri igen. Därför bestämdes att Pär skulle få en gravfrid och begravas i stillhet. När älskade Lisbeta dog 1738 lämnade hon efter sig Erik 16 år, Jon 14 år och Märet 11 år.

Per gifte om sig två år efter hustruns död och fick med Kerstin Kristoffersdotter nio barn. Yngsta barnet var tre år då Per dog år 1758.

Lapparna

Tomas Mikaelsson, född 1783 var gift med Anna Nilsson, född 1781. De hade renar och höll till vid Gitsfjäll, som ligger i höjd med Stallon och något söderut från Kultsjön. Den 14 februari 1819 satte värkarna igång för Anna Nilsson, som väntade sitt första barn. Man kan förmoda att barnet föddes i kåtan.

En februaridag med snö och stark kyla kan man nog inte ta sig till något barnbördshus eller till en barnmorska. Kanske barnmorskan kom skidande – men då var det hela över. Telefon fanns ju inte. Det enda färdmedel som stod till buds var skidor eller en ren med ackja. Om detta viste inte lilla Stina någonting där hon låg i sin näverkant i eldens sken i kåtan och jollrade (jokkade?)

Nu knyts hymens band mellan finnar och lappar

Finnpojken Per-Erik Åström, född 1822 i Eden, Junsele, drog iväg till den årliga marknaden i Åsele och där mötte han den vackra lappjäntan Stina Tomasdotter, född 1819. Midsommarafton 1850 gifte sig Stina och Per-Erik i Åsele.

Per-Erik och Stina begåvades med åtta barn mellan åren 1850 och 1864. Ett av barnen var Greta Persdotter Åström född 1854, som senare gifte sig med Jöns Petter Berglund.

Forts. på sidan 13

Efterlysningar

Här kan du som läsare (medlem/icke medlem) lägga upp dina efterlysningar på gamla foton och försvunna, saknade personer i din forskning.

Efterlysningarna kommer även att finnas på hemsidan och Facebook. Enklast är att mejla till redaktor@harnoforskare.se och gärna så stor bild som möjligt. Svarar du på någon efterlysning, så anger du vilket nummer det rör sig om så lägger redaktören upp svaren på hemsidan och i följande nummer, om inget annat anges.

#10 En familj i Älgsjö, Stigsjö socken

Redaktören undrar om det är någon som har koll på byarna i Stigsjö i slutet av 1670-talet? Det ska finnas en bonde(?) vid namn **Per** i Älgsjö men jag saknar både dennes patronymikon som dennes hustru och barn men år 1679, uträknat årtal, föds en son som döps till **Erik**. Jag vet vart han tar vägen och det öde som drabbade honom 1700 men det kommer jag att skriva om i BäfverNytt längre fram när jag har funnit hans föräldrar.

#11 DNA-test Hemsödalen

Jag undrar om det finns någon som härstammar från **Anna**, hustru till **Daniel Ersson** på Utanö på det raka mödernet. Hustru till Hemsöadelns stamfader. Jag har DNA-testat mig och på så sätt fått reda på min haplogrupp på det raka mödernet. Skulle vilja ha kontakt med någon som också gjort det eller vill göra det för att jämföra haplogrupp. *Med vänliga hälsningar, David Saros.* Skicka ett mejl till david810917@hotmail.com

#12 Ahlberg och Styfberg i Stigsjö socken

Jag söker dödsår och förfäder till **Daniel Öström Ahlberg**, född 1853 i Säbrå och levde sedan i Brunne, Stigsjö samt förfäder till hans maka **Anna Isaksdotter** 1858-1919. Deras barnbarn **Sven Valdemar Styfberg**, 1918-1999, är min biologiska morfar. Om någon har information om honom och hans liv samt namn på hans fyra halvsyskon från **Abrahams Styfbergs** (1861-1944) första äktenskap tas detta tacksamt emot med största intresse. Daniel Öström Ahlberg finns beskriven i er tidning med hänvisning till en tidningsartikel från Härnösandsposten. Rubriken löd "Gamla tiders Stigsjö. En hastig presentation av några bemärkta män." *Med vänliga hälsningar Sara Nordin, Östersund.* Skicka ett mejl till sara.nordin@miun.se

Forts. från sidan 11**Släkttavla finnarna:**

Erik Kiervel(ainen) Jonsson, f ca 1630

Jon Kiervel, f ca 1660

Lisbeta Jonsdotter, f 1705

Jon Persson, f 1724

Per Jonsson, f 1752

Erik Persson Åström, f 1789

Per-Erik Åström, f 1822

Släkttavla lapparna:

Kerstin Pehrsson Född omkring 1740. Död 1798 i Åsele, gift med Nils Olofsson Född omkring 1740. Död 1794 i Åsele.

Anna Nilsson f 1781 i Åsele. Död 1859, gift med Tomas Mikaelsson Lapp. Född 1783 i Åsele. Död 1835 i Vilhelmina.

Stina Tomasdotter f 1819-02-14 i Gitsfjäll, Vilhelmina. Död 1889.

Greta Persdotter Åström född 1854. Död 1933. Gift med Jöns Petter Berglund.

Margareta Berglund, f 1884. Död 1972. (Min mormor).

Ella Berglund, f 1911, d 2009. (Min mor).

Ovanstående fakta inhämtade från böckerna "Gamla Täsjö" av Erik Modin och "Svanabyrn" av Erol Sandqvist.

Erik Modin utgav sin bok år 1916.

Erik Modin var verksam som komminister i Multrä församling, som tillhör Sollefteå. Modin var först med att starta hembygdsföreningen i Sollefteå. Han räddade en vitsippa, som växte på niporna, att bli fridlyst. Edvin har träffat denna Modin, bland annat vid spelning på Täsjöberget, som Musikkåren hade.

När gamle Kungen besökte Sollefteå var inte Modin bjuden. Det gillade inte Kungen, som såg till att besök gjordes hos Modin. Modin var en originell person. Han skriver i förordet till boken:

Vad ville jag med min bok?

Jag ville leda min hembygds folk till dess odlings källor, jag ville visa det, hur av en ärlig mödas anspråkslösa

ansatser vart till slut ett stort verk, hur den vildmark, fäderna togo i besiktning, under idoga händer och hängiven kärlek blev den bördiga bygd, som det nu bebod, jag ville visa, hur folket i den gångna tiden levde sitt enkla, plikt- och arbetsfyllda liv, hur det, i stort sett i god sammanhållning, delade med varann livets glädje och sorg. Att se detta borde, syntes det mig, glädja och uppmuntra nutidens folk till lyckosam fortsättning. •

Forts. från sidan 13

Hon hade ett enastående minne och berättade så levande om gamla tider och om vad som berättats för henne i hennes ungdom, så jag blev intresserad och beslöt att ta reda på vilka mina förfäder var och vad de sysslade med.

Finnar tänder på prästgården

Och det har Karl Ingvar hitintills lyckats rätt bra med. Han vet bestämt vilka som var hans förfäder tillbaka till 1668 då kyrkobokföringen började. Längre bak i tiden är det mera osäkert. Och så har han stött på patrull på ett håll tack vare några ondsinta finnar. De blev nämligen ovänner med prästen i Borgsjö och tände på prästgården, som brann upp helt och hållet.

Prästen klarade sig, men inte kyrkoböckerna. De brann inne och därför har Karl Ingvar lite svårt att komma fram i sitt forskande på farfars sida. Men grabben ger sig inte, han forskar vidare bland gulnade luntor i landsarkivets dignande hyllor.

Har eget museum!

Hemma på gården i Borgsjö har 16-åringen ett annat bevis för sina originella intressen. I ett gammalt härbre har han inrett ett privat museum där han samlar och bevarar gamla släktklenoder, som gått i arv i många generationer. Där har han t.ex. en spann från 1737, en raritet som han sätter stort värde på. Men trots de otvivelaktiga anlagen så tänker inte Karl Ingvar bli landsar-

kvarie eller något i den vägen. Nej, han har en annan hobby, som intresserar honom ännu mer - tekniken. Han gillar skarpt att pillra med radioapparater och sånt och han har f.ö. egenhändigt byggt en trådinspektionsapparat på vilken han spelat in många intervjuer med sin mormor och andra gamla släktingar.

Och när Karl-Ingvar har realen klar som han hoppas till våren, så kommer han förmodligen att styra in på den tekniska linjen på allvar.

En sak som den gamle sjörövaren Lambert-Vennman förmodligen inte heller skulle haft något emot om han levat och fått ett ord med i laget... •

(Västernorrlands Allehanda 29/8 1953)

Nästa nummer av tidningen BäfverNytt kommer under juni månad och då vill redaktören gärna ha ert bidrag senast tisdag den 31 maj. Det går bra med ren text, det vill säga, att ni inte behöver göra det snyggt eftersom jag ändå redigerar innehållet till layouten. På sidan 2 hittar ni kontaktuppgifterna.



Brottaren Ragnar Sedins tragiska dödsfall

Sundsvallsbrottaren Ragnar Sedin omkom tragiskt efter sina skador under brottningsstävlingar i Härnösand. Solveig Byström från nämnda stad har bidragit med denna artikel och berättar, att denne Ragnar var en morbror till hennes far, Olof Selling, vilken är morfar till simmaren Lars Frölander.



gjort sig allmänt aktad och omtyckt. Inom kamratkretsen efterlämnar han därför ett stort tomrum.

Sin sport, brottningen, omfattade Sedin med stort intresse, men omständigheterna gjorde, att han kanske inte var i tillfälle ägna så mycken tid åt nödvändig träning, som denna påfrestande idrott kräver. Denna omständighet har måhända i någon mån varit en bidragande orsak till den sorliga olyckshändelsen i Härnösand - ensamstående i sitt sing och djupt beklagligt. Sedin var född i april 1908 i Långnäs, Bjästa, där hans föräldrar inneha ett arrendjordbruk. Till Sundsvall kom han redan för ett tiotal år sedan och erhöll anställning som biträde i Joh. Larssons möbelfärfabrik å Skönsmon, där även en broder till Sedin är anställd. Den avlidne sörjes dessutom av ytterligare ett par bröder samt tre systrar. (ST 16/10 1934)

SAIK-bottare svårt skadad under tävling

Vid av Härnösands brottarklubb på söndagen anordnade brottningsstävlingar råkade sundsvallsbrottaren R. Sedin, ådraga sig synnerligen allvarliga skador.

Efter ungefär en minuts brottning blev han liggande orörlig på mattan och då man förstod, att han skadats, fördes Sedin till lasarettet. Man konstaterade där, att han fått en halskota vrickad ur led samt att ryggmärgen blivit klämd, varigenom förlamning inträtt i hela nedre delen av kroppen. Möjligen kommer förlamningen att senare hävas, ehuru man ännu icke kan uttala sig härom. Risk för livet anses föreligga. (ST 15/10 1934)

Brottarens skador ledde till döden

R. Sedin avled igår på Härnösands lasarett. Den vid brottningsstävlingar på söndagen i Härnösand, skadade sundsvallsbrottaren R. Sedin avled på måndagseftermiddagen på Härnösands lasarett. Han hade under en match vrickat en halskota ur led, varvid ryggmärgen skadats. Som komplikation tillstötte lunginflammation och hans liv stod ej att rädda. Sedin var 26 år gammal och ogift. Sorgebudet här ovan kommer att väcka djup förstämning hos alla, som kommit i närmare beröring med den under så tragiska omständigheter omkomne idrottsmannen.

Sedin hade nämigen genom sitt försynta och tillbakadragna väsen, sin pålitlighet och sin skötsamhet

Den här annonsen fanns i Västernorrlands Allehanda måndagen 25 oktober 1948. Språket som används är ju typiskt för den tiden. Ganska formellt med våra ögon sett. Korrekt och rak på sak utan krusiduller eller omskrivningar.

Men, vad menas med "Priser enligt priskontrollnämndens bestämmelser"? Den som vet det kan väl skriva ett inlägg till nästa nummer. - Örjan Öberg.

FIRMA MÄTTKONFEKTION

visade sig fylla ett länge känt behov i staden. Med vår grundliga praktiska och teoretiska utbildning i in- och utlandet samt vår långa erfarenhet inom beklädnadsbranschen stå vi också fullt rustade att kunna tillfredsställa de högsta krav på modern stil och god passform. Våra goda förbindelser med några av Sveriges bästa konfektionsfabriker garanterar ett förstklassigt utförande samt snabbast möjliga leverans, cirka 2 å 3 veckor. Med vaken blick skola vi sträva efter att följa modets växlingar samt att tillfredsställa dem som önskar en modern, individuell kostym med god stil.

GÖR OSS ETT BESÖK och se våra utökta tyger. Priser enligt priskontrollnämndens bestämmelser.

På grund av annat uppdrag kunna vi under år 1948 ej hålla öppet mer än kl. 17—19 vardagar utom lördagar. Affärstiden är då mellan kl. 15—18.

MÄTTKONFEKTION (f. d. L. Lundströms Skrädderi)
• GÖTE SKEPPNER •
ÖSTANBÄCKSGATAN 1, 1 tr. - HÄRNÖSAND

Erik Isaksson Grape
* 1755-04-04 Kiruna
† 1808-11-26 Kälec

**Elisabeth Margareta
Jakobsdotter Turdjaell**
* 1769
† 1851-05-29 Gävle

Anders Stenholm
* 1772
† 1824-10-19 Luleå

Ulrica Stare
* 1779
† efter 1861

Mats Persson
* 1771-10-06 Rämsele
† 1836-03-30 Rämsele

Anna Carlsdotter
* 1769-08-09 Rämsele
† 1854-05-07 Rämsele

GNN
†

Stina Persdotter
* 1783-02-14 Håggånger
†

Ola Joachim Rosberg
* 1798-02-06 Lund
† 1881-07-14 Södra Sandby

Johanna Månsdotter
* 1804-02-29 Kiseberga
† 1878-11-25 Södra Sandby

Nils Fernesson
* 1807-07-04 Stävie
† 1883-10-30 Södra Sandby

Anna Olsdotter
* 1801-06-11 Lund
† 1848-07-29 Södra Sandby

Johan Wägman
* 1813-05-26 Nordingrå
† 1865-08-27 Nordingrå

Greta Jansdotter
* 1817-03-22 Nordingrå
† 1864-11-28 Nordingrå

**Johan Magnus
Magnusson**
* 1814-03-07 Torsåker
† 1889-10-15 Torsåker

**Stina Greta
Danielsdotter**
* 1813-07-24 Torsåker
† 1890-01-15 Torsåker

**Isak August Eriksson
Grape**
* 1790-08-24 Enontekiö, Finland
† 1867-09-13 Härnösand

**Margareta Ulrika
Stenholm**
* 1801-03-14 Luleå
† 1852-10-27 Härnösand

Olof Sjölund
* 1805-06-06 Rämsele
† 1885-01-24 Härnösand

Christina Modin
* 1806-04-25 Håggånger
† 1886-11-19 Härnösand

Jean Fredric Rosberg
* 1814-03-08 Södra Sandby
† 1914-04-25 Södra Sandby

Bengta Nilsdotter
* 1814-12-14 Södra Sandby
† 1899-08-29 Södra Sandby

Hans Wägman
* 1815-05-26 Nordingrå
† 1926-04-04 Torsåker

**Barbro Katarina
Johansdotter**
* 1844-02-26 Torsåker
† 1902-10-19 Torsåker

Anders Jonas Ulrik Grape
* 1841-01-03 Härnösand
† 1929-12-22 Överlännäs

Olivia Lovisa Sjölund
* 1843-12-04 Härnösand
† 1916-03-02 Sollefteå

Nils Rosberg
* 1861-12-15 Södra Sandby
† 1929-06-23 Överlännäs

**Christina Margareta
Wägman**
* 1870-07-22 Torsåker
† 1931-01-14 Sollefteå

Uno Erik Teodor Grape
* 1890-07-24 Överlännäs
† 1936-12-15 Sollefteå

Beda Nikolina Rosberg
* 1895-02-26 Svedala
† 1955-03-13 Sollefteå

Gör som **Pernilla Alm i Höör!** Skicka in din antavla du också. Senast en antavla presenterades här i BäfverNytt var i nummer 55, oktober 2013, skådespelerskan och sångerskan Maj-Britt Nilsson (1924-2006).
Skicka gärna din antavla per mejl till redaktor@harnoforskare.se eller per post till Tony Jonsson, Sörängetvägen 12 A, 891 41 Örnsköldsvik.

Inger Margareta Grape
* 1934-07-29 Sollefteå
† 2015-04-11 Lund

Designad av Märten Rockner

B Föreningspost

Avs: Härnösands Släktforskare
c/o Agneta Olofsson
Kastellgatan 26
871 33 Härnösand

Kommande aktiviteter 2016

22 mars - Årsmöte. Till vårt årsmöte kommer Örjan Leek att visa, och berätta till, ett urval ur sin stora samling av gamla härnösandsbilder.

26 april - Rundvandring med guide på Härnösands gamla kyrkogård.

20 september - Föredrag ej ännu fastställt.

18 oktober - Föredrag ej ännu fastställt.

15 november - Föredrag ej ännu fastställt.

13 december - Föredrag ej ännu fastställt.

Tisdagar kl 18.00 i Mittnordensalen på Landsarkivet i Härnösand.

Mer detaljer kring evenemangen kan ni läsa mer om på vår hemsida www.harnoforskare.se och <https://www.facebook.com/harnoforskare>

**SLÄKTFORSKNING KAN VARA
BEROENDEFRAMKALLANDE**